

Sommerferien 17/7 – 29/7 – 1940

Paa Traveture

Nord-Midtsjælland

Onsdag 17 – 7 – 1940.

Morgenkaffe hos Jørgensen. Afsked med Judy. Med Toget til Hillerød 10.02. Ved Ankomsten øsende Regn. Efter 1 lille Times Ventetid, Regnslaget paa og ud i Regnen. Ad den gammelkendte Vej til Gribskov. Ved 1 Tiden standser Regnen. Frokost paa en Grøftkant. Kaffe paa Konditori i Nøddebo. Videre en vidunderskøn Tur langs Esrom Sø. Jeg hviler ved Søens Bred, men maa kort efter søge Ly under et Træ grundet paa det tyske Luftslyts. I over 1 Time vedvarer Skydningen. Imedens har jeg udformet et lille Digt. Da atter alt er roligt fortsætter jeg til Esrom Vandrehjem Ankomst ca 17. Til al Held en dejlig Middag Bankekød og Rabarbergrød. Vi spiser i den Stue hvor D.V.L. er stiftet. Efter Middagen Tur til Søen og Klosteret med Vandrere, Henny, Edmund, Pigerne fra Svinninge og Skolelæreren fra Jyderup. Skæg og Ballade. Derefter Sang paa Vandrehjemmet hvor Værtinden Fru Steffensen spiller for os.

Kl 10 God Nat.

1

Over Esromsøens Vande – sagte Vinde smyge sig.

Himlens hvide Lammeskyer – spejle sig i Bølgers Leg.

2

Sommerfugl af Kløverblomster suger Honning stærk og sød.

Andre Fugle højt paa Himlen, truer os paa Liv og Død.

3

Medens Antiluftslyts tordner, ligger jeg ved Søens Bred.

Hvem? mon alt til Rette ordner, giver Danmark Ro og Fred.

Torsdag 18 – 7.

Op Kl 7. Morgenmad. Afsked med vandrerne. Start Kl 8.15 ad Vejen til Helsingør. Paa Vejen endnu engang Afsked med Pigerne fra Svinninge der paa Cykel skal til Helsingør. Bort fra Hovedvejen og over Bøtterup, Klosteris Hegn Horneby til Hornbæk ca 15 Km. Undervejs en Byge. Ankomst Hornbæk VH Kl 11. Herbergsmutter sur og nervøs. Plads for en Nat. Tur til Badehotellets Strand, efter et Bad ved UH. Øsende Regn. I Ly og Kaffe i Konditori. Tørvejr. Tur i Hornbæk Plantage. Afspærring. Masser af Luftslyts. Maskingeværer alle fortræffelig camouflerede. Efter Turen ca 5 Km, hyggelig Eftermiddag med Edmund og Henny ved Stranden. Vi provianterer i Hornbæk, og spiser til Aften sammen. Bagefter i Biografen (Fruens Tjenere): uha. Iskage til Ro Kl 10 ½.

20 Km.



Hornbæk U. Hs Strand ~

Fredag 19 – 7.

Op Kl 7. Morgenkaffe. Afsked med Edmund og Henny. Start 8.30. Straks fra Starten Følgeskab med en ung Bogbinder Mogens Eilersen. Fint Vejr. Herlig Tur over Villingbæk – Hulerød til Gilleleje. Op gennem Fyrbakkerne. Fyret spærret af Tyskerne. Udsigtspost i Taarnet. Ned ad de stejle Skrænter til Stranden. Dejlig forfriskende Svømmetur i det klare Vand. Efter at have nydt de smukke Omgivelser: Biksemad i Gilleleje Kro 1,50 Kr m Æg. Videre en vidunderlig Tur ad Gilbjergstien langs Gilbjerghoveds skønne Skrænter med den storslaaede Udsigt til Kullen over det skønne Kattegat. Derefter ad Landevejen til Smidstrup. Ankomst i Regn til UH ca Kl 15. Jeg gir Sodavand, Mogens laver Kaffe. Imidlertid ankommer en Hollænder, der trav

16 + 2 + 4 = 22 Km.

Ca 50 Km om Dagen enkelte Dage op til 85 Km. Tur til Stranden i Vandet. Sten men godt Vand. Blæsevejr men Læ bag en Lyngskraaning. Hjem ca 6 Proviantering i Smidstrup. Aftensmad, The med Mogens. Vi gaar Aftentur i Omegnen med Hollænderen og 2 andre Vandrere. Vi synger paa VH og gaar ril Ro Kl 10. Trods mange Rygter var Smidstrup VH udmærket.



*En Passiar ved
Aurebo Ruin.*

Lørdag 20/7.

Op Kl 7. Da der ikke kan faaes Morgenmad paa UH. Gaar vi op til Bageren og nøjes med ½ sød og 2 Rundstykker. Tilbage til UH efter Bagagen. Regn. Vi starter 8.15 til Raageleje. Efterhaanden Tørvejr. Paa den anden Side Raageleje passerer vi igennem et Landskab, der minder meget om Mols Bjerger. Vi gaar over Heslebjerg, Hvor vi nyder Udsigten ¼ Time. Vi naar frem til den dejlige

Vejby Strand hvor vi bader og hviler 1 Time. Videre til Tisvildeleje Badehotel Svinekottelet 2,25 Kr Øl. Gennem Tisvilde Hegn til Bangsbjerg. Herlig Udsigt gennem Enebærdalen. Videre til Asserbo Ruin. Vi kommer forkert Vej og naar helt ned til Sandkroen hvorved vi forlænger Turen med 4 Km.

23 + 3 = 26 Km.

Vi naar UH Kl 16.30. Sodavand Mogens laver Kaffe. Koldt Blæsevejr. Aftensmad med Mogens. Derefter Tur til Arrenakke hvorfra man har den herligste Udsigt over Kattegat, Roskilde- Isefjord og Arresø. Det bliver Tordenvejr. Vi naar gennemblødte hjem. Aftenkaffe. Ingen Stemning på UH. Vi sover paa Halmloft da der ikke er Plads andre Steder. Faar efter megen Møje et Tæppe udleveret. Luftalarm 1-1.15, ingen Beskyttelsesrum.

Søndag 21/7

Op 6.30. Morgenkaffe. Jeg taler med Stig Hansen. Vi hejser Flaget og synger ”Der er ingenting der maner”. Vi starter til Lynæs Kl 8.30. Blæst, Graavejr. Vi går over Melby – Torup til den store Herregaard Grønnesøgaard. Vi gaar gennem Gaardspladsen, ned til den store Stendysse ved Isefjorden. Vi beundrer den smukke Udsigt mod Frederiksværk og Kulhus, men da vi overraskes af et mægtigt Tordenskyll søger vi i Ly af et af Gaardens Udhuse. En halv Time efter kan vi atter starte i Tørvejr, men nu er Vejene så opblødte og tunge at gaa paa at vi forholdsvis hurtig bliver trætte. Vi naar Lynæs UH 12.10. Dejligt Vandrehjem. Vi skriver os i Bogen og bliver for 1ste gang krævet forud.

16 + 5 = 21 Km.

Vi gaar op og spiser i KFUM. Kalvesteg Æblegrød. 1,50 Kr. Derefter gaar vi over de skønne Lyngbakker op paa Storebjerg hvor der sikkert er en god Udsigt i klart Vejr. Hjem til Vandrehjemmet. Kan ikke finde Fotografiapparatet. Vi gaar ned i Lynæs Havn og ser paa Livet dernede. Iskage. Vi sidder paa en Bænk og hviler os, da en Direktør Frederiksen fra et af talrige Pensionater kommer hen og byder paa store Cigarer, vi ryger ikke, men slaar en Sludder af med den flinke Mand i stedet for. Hjem og i Vandet ved UH's Strand. Bagefter fortæller Herbergsmutter om da Mads og Karen Stods var de eneste der boede paa Heden. Aftensmad i KFUM, med Mogens og Stig Hansen. Rigtig Sangaften i den bedaarende Opholdsstue. Baalsange ved den tændte Pejs. Engelsk Radioavis. I Seng Kl 11.

Mandag 22/7.

Op 7.30. Morgenmad i KFUM. Afsked med Mogens der tager over Kulhus hjem. 2 unge Piger Inger og Gerda spørger om jeg vil slå Følge med dem til Stenstrup. Start 10.25 til Hundested. Ved Hundested Mejeri opdager Gerda hun har glemte sine Toiletsager i Lynæs. Inger og jeg gaar videre med Gerdas Bagage, medens hun løber tilbage til Lynæs. Vi naar Færgen og venter i Spænding, om hun kan naa det. Endelig kommer hun og vi gaar ombord, da opdager Gerda at vi har tabt hendes strikkede Jumber. Inger laaner en Cykel og spurter tilbage efter den, finder den ved Mejeriet midt paa Gaden, naar forpustet Færgen i sidste Øjeblik. Afgang 11.30. I Rørvig gaar Gerdas Tornyster itu

16 Km.



Efter en halv Times Ventetid er vi atter Startklare og forlader Skomageren i Rørvig. Under Sang og i straalende Sol naar vi Klitterne ved Sandflugtsplantagen. Her gør vi Hvil og tager et Bad paa Sjællands Skagen. Desværre afbrydes det efterfølgende Solbad af et mægtigt Tordenvejr. Vi kryber alle i Ly under mit Regnslag, men i løbet af $\frac{1}{2}$ Time er vi alle godt vaade. Regnen tiltager vi løber op i Skoven heller ingen Ly. Inger meget bange, men da jeg trods Uvejret er i straalende Humør og laver Sjøv begynder de at se lidt lysere paa Tilværelsen. Jeg foreslaar nu at vi skal gaa da vi alligevel ikke mere kan blive vaadere end vi er. Vi naar et Sommerhus hvor vi faar Lov at staa i Tørvejr efter at vi har taget tørt Tøj paa. Jeg snakker med Fruen i Huset og hendes lille Pige. Kl 4 stilner Regnen af og vi begiver os langs Klitterne paa Vej til Nyrup. $\frac{1}{4}$ Time efter er vi atter gennemblødte, men nu kan intet standse os, og dog jo. Efterhaanden kommer vi ind i en Mængde private Afspærringer og maa til sidst bide i det sure Æble og svinge af til Nykøbing. Som druknede Mus naar vi Odsherreds Hovedstad. Vi spiser Biksemad og drikker Kaffe paa Mikkelsens Hotel. Jeg ringer til Valby. Kl 19 Start til Stenstrup over Nyrup. Storm. Fuldkommen tørre naar vi Stenstrup UH 20.40. Vandrerne fra Lynæs har meldt vor Ankomst og vi faar en hjertelig Modtagelse. Vort først Hold vaade Tøj bliver tørret over Komfuret. Inger og Gerda laver Kaffe. Fru Hansen giver os Resterne af en Plumkage, da Bageren er lukket. Derefter pragtfuld Sangaften. Fru Hansen en Knag til at synge for og sætte Rytme og Takt over Sangen. Kl 10.15 til Ro i en Fjerdesals Køje. Paa Sovesalen kender de alle Sporvognsmanden paa Linie 6 og 15. Efter en halv Times Spøg Ro paa Stuen.

Tirsdag 23/7.

Op Kl 7. Morgenmad. Start alene Kl 8.15 til Sjællands Odde. Modvind. Storm. Jeg passerer Lumbsaas og naar Ellehøjbakken hvor man ser hele Odden strække sig langt ud i Havet en storslaet Udsigt. Videre til Oddenby og Kirke hvor Peter Willemoes ligger begravet. Gennem Yderby. Sodavand hos Købmand. De sidste 8 Km med opgravede Stendynger paa højre Side og flade Enge paa venstre en ensformig Tur. Gniben naaes men Toppen er afspærret af Tyskerne og Restaurationen lukket. Jeg runder Pynten og hviler mig og tager Fodbad da det er umuligt at bade her fra de slimede Sten i Storm. Jeg snakker med en Tysker der lige er kommet herud på Rekreation fra Norge.

44 Km

Taler endvidere med et Ægtepar der er paa Cykel Sjælland rundt med Telt. Træt og sulten begiver jeg mig paa Tilbagevejen. Da jeg naar Odden Havn møder jeg atter Ægteparret som inviterer paa varme røgede sild som de har købt i et Silderøgeri. Bagefter Mælk og Wienerbrød hos en Bager. Ved 4 Tiden gaar jeg i Vandet 9 Km nord for Lumbsaas. Det lykkes med Forsigtighed at blive vaad paa den stenede Strand i Brandstormen. Lumbsaas naaes Kl 6.15. Mad i Pensionat. Skinke Spejlæg koldt Bord i al Tarvelighed 1,70 Kr. I Stenstrup Kl 7.45. Jeg sludrer med Lieberkind fra Sparta. Vi beser Jættestuen hvor der er fundet 22 Skeletter begravet. Den største Jættestue i Danmark. Jeg laver The. Aftensang. Til Køjs Kl 10 ¼.

Onsdag 24 – 7.

Op Kl 6.30. Morgenmad. Start 8.20. Vejret godt. Vi gaar over Ellinge Lyng langs Sejrbugten til Høvestrand. Hvor vi bader ved Børnesanatoriet. Vi spiser og tager Solbad 1 ½ Time. Start ca 1 over Høve Stræde. Ispind. Efter Hvilet er vi alle kvikket op, der er god gang i Bentøjjet. Vi gaar over Asnæs og Faarevejle. Sodavand hos en Købmand. Da vi træder ind i Butikken lyder et Brøl fra Manden bag Disken ”Er i Nazister?” Vi svarer benægtende. Lidt mere stilfærdig fortæller Købmanden at han er dansk Amerikaner og Tyskhader. Da vi forlader Butikken stiller han sig i Heltepositur og siger: ”Hils i København og sig at der endnu findes Folk paa Landet der taler og tænker dansk.”

21 + 4 = 25 Km.

Vi passerer Faarevejle Kirke og drejer ad Vejen op til ny Faarevejle og naar Højskolen. Der er først ikke Plads, men efter en kort Parlamentering, kan det alligevel klares. Jeg skal sove i Ansgarsalen, Pigerne i Musikværelset. Lige saa pæn Skolen er udefra lige saa forfalden er den inde. Jeg spiser med ved Aftensbordet. Bordbøn. Salme. Tarvelig Mad (meget fedtet) tynd The (Kunstsmør) 1 Skive Spegpølse Ost Kartofler , Sovs. 1,30 Kr. Salme (uha). Ned til Stationen hvor jeg nyder Solnedgangen fra Baneskrænten sammen med to Studenter. Derefter Sang og Sjøv paa Jægerspris. Kl 10 Aftentur alle Vandrerne, alle vældige livlige og morsomme. Væddeløb. Jeg en flot Nr 1. Vi vender Næsen hjem 10.45. Vi modtages af Forstanderen, der gravalvorlig melder: Her gaar vi til Ro Kl 10 Dårlig Søvn på utæt Madras.

Torsdag 25 – 7.

Op 6.45. Øsende Regn. Ned i Kælderen for at vaskes. Ingen Lys. Oversvømmelse. Et svinsk Sted. Forstanderen forarget naar man færdes paa Gangene i Undertrøje. ”Her er vi vant til at være anstændigt paaklædt.” Salmesang Bordbøn og Tak for den gode Søvn fornæret Morgenmaaltid. Bøn

Salmesang. Vi samles i Opholdstuen og afventer Tørvejr. Start Kl 11 i Regn med Inger og Gerda over Dragsmølle, Dragsholm, Vejrhøj. Da vi har passeret Vejrhøj har vi en henrivende Udsigt over Nekseløbugten til Nekselø. Afsked med Inger og Gerda Kl 2 ved Egemark, de skal til Kalundborg. Herlig Tur i godt Vejr over Særslev til Snertinge. Mør Bøf Øl Kaffe i Snertinge Kro. 4,75 Kr. Samtale med

20 + 2 = 22 Km

Ægtepar der er paa 14 Dages Cykletur mmed en lille Purk paa 1½ Aar. De sidste 6 Km til Jyderup gaar strygende. Paa Vejen møder jeg Skolelæreren fra Jyderup jeg mødte i Esrom. Venlig Modtagelse paa Teknisk Skole i Jyderup, hvor Vandrere fra Stenstrup har reserveret Plads til mig. Ud og ro med Erlind og 8 Piger paa den skønne Skarritsø. Fodbad fra Baaden. Morsom Tur. Kaffe paa Konditori. Hyggelig Sangaften hvor en af Vandrepigerne faar mig lokket til at synge Gillelejevalse for dem vild Jubel. Til Køjs i udmærkede Senge Kl 10 ¼.

Fredag 26 – 7.

Op Kl 7. Morgenmad i Pensionat. Start Kl 8.45. Langs Skarrit Sø gennem Delehoved Skov. Da jeg igennem Pløre og Vildnis forsøger at trænge ned til Søens Bred, overrasker jeg en Rævefamilie ved dens Hule. Kun et Øjeblik saa er de væk. Videre over Tyske Mølle og Rangle Mølle ad Vejen tilbage mod Jyderup. Ad Smaastier og Skovveje gennem et stort Gods, indtil jeg ved et Tilfælde træffer Landevejen ved Bromølle Kro. Ad Slagelsevejen til Ruds-Vedby. 3 Km fra Byen kommer en Vandrefugl på Cykel. Han staar af og følges med mig til Ruds-Vedby. Det er en Slagterlærling fra Odense. Efter at jeg har afleveret mine Sko hos en

42 + 3 = 45 Km.

Skomager, for at faa nye Hæle under, Spisning i Ruds-Vedby Kro. Stegt Flæsk Kaffe. Efter 1 ½ Times Hvil, Afsked med Vandreren fra Odense. For 2 Kr faar jeg mine Sko udleveret samt Fodbad i Vaskehuset og Kaffe. Der er endnu 23 Km igen. Over Skellebjerg – Munkebjergby til Bromme. 2 Km fra Bromme møder jeg en Sygepasser fra Dianalund med 2 Cykler. Han beder mig om at køre den ene for Ham og jeg faar til Afveksling en Cykeltur paa 2 Km. Saa gaar jeg gennem Bromme Plantage ned til Bromme Sø hvor jeg nyder den dejlige Naaetræsduft medens jeg sopper i Søen. Det truer med Regn da jeg passerer Møgelsø. Sodavand hos Købmand i Haugerup. Gennem Sorø Akademis Skov. Til Sorø. Ankomst 19.30. God Modtagelse paa Vandrehjemmet. Ud at se paa Byen. Meget køligt. Pølse ved Pølsevogn. Sludder med Pølsemændene. Han har Besvær med at skaffe Pølser, da Houlberg kan sælge alt til Tyskerne. Der ventes stor tysk indkvartering om nogle Dage. Kaffe paa Konditori. Sang paa UH. I Seng Kl 10. Jeg sover paa Madras paa Trappen sammnen med 2 flinke Bornholmere fra Hasle.

Lørdag den 27. og søndag den 28. juli udelades her, da de har et mere privat indhold. (Red.)

Mandag 29 – 7

Op 7.45. Kaffe. Start Kl 9 (fra Ringsted. Red.) Regn. Ad Københavns Vejen til 53 Km Stenen. Ad Smaaveje til Jystrup. Jeg gaar vild i Høed Skov. Langt inde i Skoven træffer jeg en Brændehugger der viser mig Vejen tilbage under Viadukten til Ringsted-Hvalsø Banen. Skydning af Tyskere i Skoven. Over forbi den halvvejs nedrevne Nebs Mølle til Jystrup. Igen under Banen gennem det smukke Skjoldnæsholm. Mægtige Regnskyl i ca 1 Time ved Gyldenløves Høj. Der er usædvanligt smukt fra Gyldenløves Højene over mod Hvalsø. 15.10. Daarligt Ben. Middag paa Hvalsø Hotel.

Svinekottelet Hof. Kaffe. Ingen Drikkepenge da Værten selv serverer. Da Vejret er daarligt beslutter jeg at gaa til Tølløse i Stedet for til Gevninge, men da jeg et Øjeblik gaar i Læ paa Jernbanestationen, kan jeg ikke modstaa Fristelsen og tager hjem med Toget 18.27, 2 Dage før Tiden. Ubelejlig Ankomst hos Svigermoder Kl 8.45. De skal til Heicks. Judy og Jørgen er gaet. Hastig Afsked. Udpakning af Mejsen. Blomsterne tages op af Baljen og stilles paa Plads. I Seng Kl 9.30. Luftalarm.

Slut.

I alt gaaet 310 Km + 85 med Tog.

395 Km.



Hornhøst ved Skjoldnæsholm.