

Fjernvandrevej fra Helsingør – Allerød - Indhold

Seværdigheder undervejs: Helsingør by har mange gamle huse. De ældste er helt tilbage fra 1500-tallet, mange er flot restaureret. De ligger i gaderne mellem stationen, bycenteret, Axeltorv og havnen. Det ældste almindelige hus er Strandgade 27. Byen har altid haft en livlig handel som følge af sin placering. Nu præges bybilledet bl.a. af gæster fra Sverige på indkøb.

Helsingør Domkirke Sct. Olai kirke. Den nuværende kirke er fra 1559. Men der er rester fra en kirke, der har ligget her fra første halvdel af 1200-tallet. Kirken er åben alle hverdag 10 - 16 om sommeren og 10 - 14 resten af året. Kirken har navn efter den norske Olav den Hellige. Flere steder i kirken ser vi afbildninger af Hellig-Olav trædende på hedenskabets drage.

Karmelitterklosteret og Sct. Mariæ kirke. Kirken er en del af Vor Frue Kloster, der er grundlagt af Erik af Pommern, som fik karmelittermunke hertil. Klosteret blev reddet ved reformationen, da man valgte at bruge bygningerne til bl.a. latinskole og det er derfor i dag nordens bedst bevarede klosterbygning med en meget smuk buegang. Kirken er nu sognekirke. Den er udsmykket med fine kalkmalerier. Barok tidens betydeligste komponist **Dietrich Buxtehude** var bl.a. organist i Sct. Mariæ Kirke. Kirken er normalt åben for besøgende på hverdage mellem 10 og 16 m sommeren og 10 - 14 resten af året, og klosterets buegange er længere åbne.

Kronborg Slot ved indsejling til Øresund er et renæssanceslot opført af Frederik den II 1577. Bl.a. kendt fra Shakespeares stykke om Prins Hamlet, vikingetids sagnhelten Holger Danske. og for sin store smukke riddersal. Slottet blev moderniseret af Christian IV efter en brand i 1629. Slottet kom på UNESCO's verdensarv liste i år 2000. Slottet blev bygget til kongelig residens, men var også forsvarsværk til bevogtning af indsejlingen til Øresund og opkrævningen af Øresundstold. Slottet var i militærets hænder indtil 1923 og de sidste soldater forlod først området i 1991. Før Kronborg lå her en mindre borg kaldet Krogen, bygget af Erik af Pommeren.

Kulturværftet: I ca.100 år fra 1882 var Helsingør kendt for sit jernskibsværft. Det måtte lukke i 1983. I 2010 blev en del af bygningerne omdannet til kulturhus. Her træffer man straks på kommunens bibliotek og spisehuset, men i de 13.000 m², er også rum til koncerter, teater, performance, events, konferencer, udstillinger og festivaler. foruden et lille museum for skibsværftet. Gratis adgang til bibliotek og museum. Uden for skibsværftsmuseet møder man nogen af arbejderne på værftet - udført i bronze, og ude på molen sidder Han, en figut i rustfrit stål, på en sten.

Museet for Søfart ligger mellem Kulturværftet og Kronborg, men det syner ikke meget i landskabet, da det er bygget ind i en tidligere tørdok fra skibsværftet. Det har fået mange priser både for sin arkitektur - udført af arkitektfirmaet BIG - og for sin særlige måde at præsentere genstandene.

Murene fortæller: skildrer Helsingørs historie de ses på: Sct. Annagade 4(sundtoldtiden) Hestemøllestræde (Kirkens historie), Kongensgade 23 (skibsværftstid), Allegade 7(søfartens historie), Stationen / busterminalen /Jernbanegade (Livet i Øresund).

Marienlyst slot var oprindelig et renæssance lysthus bygget til Frederik II. Det blev ombygget af en fransk arkitekt Jardins i midten af 1700-tallet. Omkring slottet ligger Kongens Have, et populært grønt område med flot udsigt over sundet.

LO-skolen Konventum og Højstrupgård fra 1887 overtaget af LO 1957 til højskole for fagbevægelsens , nu er det et conferencecenter, der også kan lejes til private fester, ligesom der ind imellem holdes koncerter på plænen. Konventums bygninger er tegnet af arkitekterne Clemmensen og Heger. Det er flot arkitektur og inde er der spændende kunst i skolens gange og lokaler. Det er en af landets største private kunstsamlinger, og der er gratis adgang.

Teglstrup Hegn: Landskabets markante linjer i området, er resultatet af de vældige ismassers sidste krampetrækninger for 12.000 år siden. Det har givet et bakket landskab, skåret igennem af smalle moser og søer. I 1700 tallet blev området brugt til kombination af skovhugst og græsning for kreaturer. Resultatet var en stadig mere forarmet skov. Derfor blev det ved lov forbudt i 1805 at lade kreaturer græsse i skoven. De mange stendiger og jordvolde, som kan ses i skovens udkant i dag, blev bygget for at forhindre tamkvægets hærgen i de nye beplantninger.

Flora og fauna: På grund af særligt truede dyr, planter og naturtyper, er Teglstrup Hegn udnævnt som EU-habitat med særlig behov for beskyttelse.

Industriens vugge

Da opførelsen af Kronborg Slot begyndte i 1574 medførte det et behov for nærliggende værksteder, som kunne producere våben og redskaber i metal. De store højdeforskelle, kombineret med søfyldte lavninger, gjorde området ideelt til vanddrevne møller. Hammermøllen fra denne tid er et besøg værd.

Gurre kirke er opført 1917-1918 på en høj skovklædt brink »Spidsbjerg Bakke« i Nyrup Hegn. Kirkens alter er udført af kunstneren Per Kirkeby. Det sortpatinerede bronzerelief bærer titlen »Opstandelse« Kirken er normalt ikke åben uden for gudstjenesterne.

Gurre slot/ i dag en velbevaret ruin. Det ældste borganlæg stammer tilbage fra 1200 tallet. Udbygget af Valdemar Atterdag i midten af 1300-tallet. Han brugte slottet meget og døde her 24 -10-1375. Det havde stadig betydning under Dronning Margrethe I og Erik af Pommern, men mistede sin betydning, da Øresundstolden blev indført og Krogen byggedes ved Øresund. Man har foretaget flere arkæologiske udgravninger og der er fundet mange ting, som kan fortælle om livet dengang. Slottet har været omgivet af flere bygninger til boliger værksteder stalde m.m.

Nyrup Hegn: Naturcenter Nyrup Hus ligger i den sydøstlige udkant af skoven, her er naturoplevelser og en kafe'åben fra 11 - 17 alle dage undtagen mandag.

Frederik II's gamle kongevej blev anlagt i 1584 som forbindelse mellem Frederiksborg slot i Hillerød og Kronborg. På ruten viser den sig som brolagte strækninger. Kongeveje blev anlagt med bøndernes arbejdskraft, men kun kongen måtte benytte dem.

Fredensborg Slot er et barokslot fra 1700-tallet. Det fungerer som regentparrets residens forår og efterår. Slottet er opkaldt efter freden efter den Store Nordiske Krig fra 1700-1720 og kong Frederik IV. Der er fri adgang til parken, som man kommer igennem på ruten. Se her bl.a.: Kongebroen, hvis nuværende udgave var en gave til Prins Henrik da han fyldte 60 år, Normandsdalen med statuer af nordmænd og færing i forskellige erhverv og folkedragter fra 1700-tallet, og flot bark-haveanlæg genskabt i 2014.

Orkidegartneriet på Hillerødvej

Mere end 3.000 forskellige orkideer er det blevet til siden orkidegartneriet åbnede i 1969. Der er mulighed for at bese en del af udvalget i den tilhørende butik. Åbningstider: Man.-fre: 9-12 &13-17; Lør: 10-16; Søn. – og helligdage: 10-15

Hængeegen/den krøllede eg. Den mærkelige vækst gjorde at hængeegen blev tillagt helbredende evner. Når der ikke var anden vej til helbredelse, havde de lokale læger det råd til patienterne, at kravle en tur gennem hullet i egen. Egen har også været sted for paradeplads for det nedlagte vildt efter de kongelige jagter i 1800-tallet.

Grønholt voldsted: Voldstedet har sandsynligvis været lokal magtbastion for kongerne i middelalderen. To breve fra kong Knud VI, dateret 1194 og 1196 stammer fra Grønholt. På det tidspunkt havde kongerne ikke en hovedstad. Kongen rejste derfor rundt og indkvarterede sig på lokale støttepunkter, som Grønholt Voldsted. Al bebyggelse inden for volden er forsvundet. Det har sandsynligvis været en træbygning.

Rytterskolen i Grønholt: Frederik 4. oprettede i perioden 1721-27 i alt 260 såkaldte rytterskoler i kongerigets 12 rytterdistrikter. Alle skolerne på Sjælland var ens. Der blev opført grundmurede bygninger til skolerne, modsat landsbyens bindingsværk, og der udstedtes instrukser om skolepligt og undervisning. Der var foruden skolestue bolig til læreren og hans familie. Tavlen uden på skolen ses stadig.

Grønholt Kirke blev bygget ca. 1150, på daværende tidspunkt var den hovedkirke for hele Hillerødområdet. Støttepillen er tilføjet i 1660, for at undgå at kirken styrtede sammen. Klenodiet i Grønholt kirke er det smukke alter, der er fra ca. 1200, lavet af kalksten fra Gotland. Skuespilleren Bodil Ipsen ligger begravet på kirkegården.

Karlebo kirke er opført i romansk stil, og de ældste dele er fra ca. 1130. Altertavle og prædikestol er fra 1500tallet. Blandt kampestenene i kirkens nordvæg ses et stykke af en møllesten fra en jernaldervandmølle.

Karlebo Mølle er en hollandsk vejrmølle fra 1835. På stedet har der været både vanddrevne, hestedrevne og vinddrevne møller helt tilbage fra jernalderen.

Kirkelte- og Tokkekøb Hegn: Skoven og egnen er præget af isranden for 10 - 12.000 år siden stod her. Der er mange bakker og imellem dem lavninger med moser og søer.

Store Donse Dam er opstemmet for at drive en mølle. Første mølle var fra 1592. I 1704 blev Donse Krudtværk anlagt her, og vandstanden øget til det nuværende. 1910 stoppede krudtproduktionen pga. mange ulykker.

Dæmpegårdsdyssen eller Kongedyssen en stor og velbevaret langdysse fra 3400 år f.kr. Kongenavnet fik den fordi Frederik VII udgravede den i 1860. Hans navnetræk og LD for Louise Danner er indhugget i et par af stenene. Ved Dæmpegård var der teglværk og søen syd for Dæmpegård er en lergrav. Gravning ophørt i 2003.

M
i
n
d
e
s
t
e
n

i