

RESÜMEE

Die Hochschulen Jaruplund und Rønshoved in Südschleswig bzw. Sønderjylland veranstalteten am Sonntag eine Wanderung zwischen den beiden Institutionen. Soweit bekannt, war dies ihre erste Zusammenarbeit dieser Art. 30 Menschen, vor allem aus Sønderjylland, legten die 24 Kilometer zurück. Unterwegs gab es Vorträge, Essen und Gesang.



Små foredrag, højskolesange, frokostpause og 24 kilometer i benene. Flertallet var garvede vandrere og meget glade for søndagens oplevelse, der var en foræring fra Jaruplund og Rønshoved højskoler. Foto: Drude Therkildsen Bill

Kig op og lad dig omfavne af rummet

Rønshoved og Jaruplund højskoler gennemførte søndag en fælles første vandring hen over grænsen. Vi ønsker ikke at være øer, sagde højskolelærer.

FODSLAG

Niels Ole Krogh
nok@fla.de

Jaruplund. Kig op og lade byrummet omslutte jer. Nogenlunde sådan sagde højskolelærer Drude Therkildsen Bill, nyansat lærer og historiker på mindretallets højskole, Jaruplund Højskole.

Da var flokken på godt 30 vandrende nået ned i Flensborgs centrum, og Drude havde stillet sig op på trappen ved byens ældste borgerhus, det nuværende apotek på Søndertorv (Südermarkt). Her gav hun en kort indfø-

ring i, hvad Flensborg er for en størrelse, og at der er rigtig meget fint at betragte, såfremt blikket løftes over butikshøjde og op ad de mange facader i barok, historicisme, nyklassicistisk og art nouveau (dansk: skønvirke).

By og land

Turen var begyndt et par timer tidligere med righoldig morgenmad og madpakkesmøneri på højskolen. Velkomst og sang i gården og så ramte vandrestøvlene de små veje ind til den danske enklave i Jaruplund. Her stod højskolelærer Rigmor Eybye klar til at indføre flok-

ken i det lille samfunds aktuelle situation.

- 72 elever har vi på skolen nu. Det er langt flere end for blot få år siden, sagde hun og mindede om dengang i begyndelsen af nullerne, hvor skolen var lukningstruet.

Det var en lydhør forsamling af især sønderjyder, der stillede uddybende spørgsmål om kommunalt selvstyre og samarbejde mellem dansk og tysk. De fleste er medlemmer af Dansk Vandrerlaug og havde herfra erfaret om de to højskoler initiativ, der var ganske gratis, og som Drude begrundede med, at højskolerne ikke ønsker at være en

ø, men en del af mindretals-samfundet.

En lokal ekspert

Med på turen var også tidligere byrådsmedlem for SSW, Siggie Pflingsten, der gavmildt delte ud af sin indsigt i Flensborgs udvikling de senere år. Det blev til bemærkninger om, hvor vigtigt det er, at den friske luft frit kan blæse ind i Flensborg ad såkaldte sluser, og at det kolliderer med andres interesser, eksempelvis investorers.

Rønshoved Højskole havde overladt det til højskolelærer Søren Hviid Pedersen at introducere dele af Flens-

borgs historie for gruppen. Efter første etape blev der holdt frokostpause ved grænseovergangen Skomagerbro (Schusterkate), hvor Søren indførte forsamlingen i hertugdømmernes betydning. Intet mindre end katastrofalt betegnede han ikke blot mennesketabene i 1864-krigen, men den totale amputation af kongeriget, da den mest industrielt udbyggede del måtte afstås til Preussen.

Som i Østrig

Kollund Skov blev gennemtrasket, og folk var bjergetaget over de smukke bøgebeklædte kløfter, hvor eftermiddag-

gens solstråler efterlod landskabet som guldaldermalerier.

- Det er jo som i Østrig, udbrød en af en af de travende.

Efter nok et miniforedrag ved Okseøerne og nok en sang kunne en af de store gule højskolebygninger i Rønshoved beroligende skimtes på 3-4 kilometers afstand.

Kaffe og kage – 48 kilometer frem og tilbage.

- Godt det kun var halvdele, der blev tilbagelagt til fods, mente også de garvede vandrere.